



## טיול לדרום הודו

יום 1 - תל אביב - מומבאי

טיסת לילה ישירה לדלהי והמשך למומבאי

יום 2 - מומבאי

היום נבקר במכבסה העירונית, שם נראה איך מכבסים כל יום בצורה ידנית ומיוחדת את כל הכביסה של מומבאי. נמשיך אל בית הכנסת 'אליהו' ונבקר בשער הודו, באזור קולבה ובתחנת הרכבת ויקטוריה.

משם נחזור למלון ללינה במומבאי.

יום 3 - מומבאי

אחרי ארוחת הבוקר נצא בסירה לכיוון האי אלפנטה (אי הקופים) בשייט של כשעה לכל כיוון. האי הוא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו ובו אוסף מקדשי מערות חצובים בסלע המוקדשים לאל ההינדי שיווה. לאחר מכן נמשיך לסיור בשווקים התוססים של אזור שכונת קולבה.

ארוחת ערב ולינה במלון.

יום 4 - גואה, פנג'ים, עיר הבירה וסיור בגואה העתיקה

לאחר ארוחת הבוקר נשלים את ביקורנו במומבאי ונמשיך אל שדה התעופה לטיסה של כ- 45 דקות לגואה.

כשנגיע נמשיך לכיוון חוף ארמבול, שם נמצא המלון שלנו, ונצא לפעילות שקיעה.

לינה במלון בחוף ארמבול.

יום 5 - גואה, החופים של גואה - ארמבול

גואה מפורסמת בזכות החופים היפהפיים שלה. היום נכיר את חוף ארמבול - החוף הצפוני בגואה. לאחר ארוחת הבוקר ניסע לחוף ונלך אל אגם המים המתוקים. נמשיך בטיול קצר במעבה הג'ונגל של חוף ארמבול ונרד בחזרה לכיוון החוף, זה הזמן להיכנס למים. תוכלו לעשות זאת גם באגם וגם בים ומי שאינו רוצה להירטב יכול לשבת במסעדה הקרובה. משם נמשיך לכיוון הבזאר הצבעוני של חוף ארמבול, ואחר הצהריים עשה דרכנו חזרה למלון.

ארוחת ערב ולינה במלון.



יום 6 - גואה מפלי הדודסגר - טיול שטח

לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון מפלי הדודסאגר המפורסמים, משמעות השם דודסאגר הוא אוקיינוס החלב. מפלים אלו ממוקמים בגבול שבין מדינת גואה לקרנטקה והטיול יעבור בתוך הג'ונגלים הטרופיים של גואה ברכבי שטח. כשנגיע יהיה זמן להיכנס ולשחות בתוך המים הצלולים באזור המפלים, ולאחר מכן נמשיך לחוף פאלולים היפיפה דרך הכפרים האותנטיים של גואה.

ארוחת ערב ולינה במלון.

יום 7 - דרום גואה וחוף פאלולים

אחרי ארוחת הבוקר נצא לסיור בכפרים באזור פאלולים, נבקר באחוזה פורטוגזית עתיקה אשר גרים בה עד היום צאצאי משפחת האצולה שמתחזקים את הבית ואוצרותיו ומספרים על תולדות משפחתם באחוזה ובגואה, משם נמשיך לביקור בחוות תבלינים בה נוכל לראות איך מגדלים ומייצרים תבלינים איכותיים כמו וניל, פלפל, קארי ועוד.

ארוחת ערב ולינה במלון.

יום 8 - פאלולים אל קוצ'י

לאחר ארוחת הבוקר נטייל לכיוון החוף שם תיקח אותנו סירה לשייט קצר בים לכיוון חוף הפרפר, אם יתמזל מזלנו נוכל אף לראות דולפינים. זהו חוף קטן ונסתר ואחת הפינות המועדפות לצילומי אינסטגרם. משם נמשיך לכיוון הנהר הפנימי שם נוכל להתפעל מהאכלת ציפורי הטרף שיגיעו עד אלינו במופע תעופה מרהיב. נחזור ונהנה מזמן חופשי בחוף המפנק של פאלולים.

בשעות הערב נצא לשדה התעופה לטיסה לקוצ'י שם נמצא מלוננו.

יום 9 - אלפי ובתי הסירה

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכיוון האגם של אלפי ונעלה על סיפון בית-סירה ונצא למסע של מספר שעות בתוך נהרות הבק-וטרס של מדינת קראלה. במהלך הטיול נשוט בין כפרים מוריקים ונתרשם מצורת החיים של הכפריים באזור, משם נמשיך לביקור בבית של משפחה מקומית לאירוח מסורתי.

ארוחת ערב ולינה במלון.

יום 10 - אלפי אל מונאר

אחרי ארוחת הבוקר נצא אל עבר רכס הרי הגאט המערביים, אל עיירת ה"היל סטיישן" מונאר הנמצאת במרחק של כ-5 שעות נסיעה. מונאר בנויה על פסגה בגובה 1524 מטר והיא שימשה את הבריטים כמקום מרגוע ומפלט מן החום הכבד. לא סתם אנו בטיול שנקרא "מסע לצ'אי"- במונאר נפגוש את ה"מסאלה" ההודית המפורסמת. נבקר במוזיאון "טאטא", נלמד על תהליך ייצור התה - וכמובן נטעם. בהמשך נבקר בעיר המקסימה, ונחזור לארוחת ערב ולינה באזור מונאר.



יום 11 - שמורת הטבע במונאר

לאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול בשמורת הטבע ונתרשם מגידול התבלינים ומהחיות המתהלכות שם בחופשיות. נמשיך ונבקר את קוטפות התה המסורתיות, דרך ביקור בכפרים בסביבות מונאר.

נחזור לארוחת ערב ולינה במלון.

יום 12 - מונאר אל קוצ'י

אחרי ארוחת הבוקר ניסע לקוצ'י, נבקר באזור בו שכנה בעבר קהילה יהודית ענפה (יהדות קוצ'ין) וכיום נותרו שרידים של בתי כנסת עתיקים. קוצ'י היא אחת הערים החשובות בדרום הודו - זו עיר בעלת מורשת היסטורית גדולה. נבקר בבית הכנסת וברובע היהודי, עדות לקהילה היהודית המפוארת שהתקיימה במקום, נצפה גם ברשתות הדיג הסיניות האופייניות לאזור. בערב נצפה במופע קטקלי - ריקוד דרום הודי משולב במוסיקה המתאר סיפור מיתולוגי הינדי המאופיין במימיקה הייחודית של השחקנים.

ארוחת ערב ולינה במלון.

יום 13 - קוצ'י חזרה לישראל

היום מסתיים המסע שלנו בהודו, נצא מוקדם בבוקר אל שדה התעופה של קוצ'י, משם נטוס חזרה ארצה דרך דלהי.